



Dankbare herinnering aan

mevrouw

Frieda Raes

weduwe van de heer Robert Lybaert

geboren te Gent op 1 december 1934
en omringd door haar geliefden
overleden te Gent op 9 januari 2025.



De familie dankt u voor elk gebaar
van medeleven en troost betoond bij dit afscheid.

*Carine : Jouv innigste wens is vervuld, alle zorgen
zijn weg*

*Frederik : Ik ben je dankbaar voor alles wat je voor
mij hebt gedaan*

*Nathalie : Je betekent meer voor mij dan woorden
kunnen uitdrukken*

Charlotte : Dieu réunit ceux qui s'aiment

Christophe : Bon voyage et bon repos

Maurice : Je blijft voor altijd mijn lievelingsoma

Remi : Ik ga je zo hard missen Oma Grijs

Oma : See you in heaven