

*Do not stand by my grave and weep
I am not there, I do not sleep
I am the thousand winds that blow
I am the diamond glints in snow
I am the sunlight on ripened grain
I am the gentle autumn rain.
As you awake with morning's hush
I am the swift up-flinging rush
Of quiet birds in circling flight
I am the day transcending night.
Do not stand by my grave and cry
I am not there, I did not die.*
Clare Harner

We melden u het overlijden van

Luc De Coen

Oud-leraar van Sint-Lukas Brussel.

Geboren in Wetteren op 16 november 1959,
plotseling overleden in Gent op 7 maart 2025.

U wordt uitgenodigd voor de uitvaartplechtigheid
die zal doorgaan in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk,
Mariakerkeplein te Mariakerke (Gent)
op **zaterdag 15 maart 2025 om 11.00 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 10.40 uur.

Dat hij ruste in vrede

Daniel en Lut De Coen-Anrijs

zijn broer en schoonzus

Koen en Hannelore Den Tijn-De Coen
Mette en Jef

Sebastiaan De Coen
Amélie en Nathan, *zijn petekind*

Peter en Ophelia Meus-De Coen, *zijn metekind*
Matteo

zijn neven en nichten

Correspondentieadres: Familie De Coen
p/a Uitvaartverzorging Cisca E&G
Brugsesteenweg 583 - 9030 Mariakerke
online condoleren kan via www.cispa.be